



Kyaglund Kirke

LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Tirsdagscaféen

SIDE 5

Håbet lever

SIDE 2

På besøg hos
en nydansker

SIDE 7

FRIVILLIGHED ER GRUNDSTENEN

Frivillige skaber liv i kirken - og de nyder det!

Læs mere på side 3

Håbet lever!

Er der håb for os og for alle, der har det svært i vores tid? Ja, det er der, hvis vi vil vende os mod Ham, der har sagt, at han kan give os håb. Forårsblomsterne fortæller os om naturens genopstandelse, når lyset vender tilbage og dagene bliver længere, og det er et billede på livets sejr over døden, ikke kun i naturen, men også i vores liv.

Vores håb finder vi ikke i os selv. Det kommer udefra. Vores håb er i Kristus og hans sejr over døden påskemorgen. Det mærkelige er, at vi ikke skal bruge dankortet her. Han har givet os livet kvit og frit. Gud elskede os så højt, at han gav os Kristus, "for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv".

Tænk, hvis det er sandt? Hvilke konsekvenser kan det ikke få? Mange kan fortælle om, at Gud har grebet ind i deres liv. Sådan mødte vi en fattig afrikansk kvinde, der var ved at feje og gøre rent i den lille landsbykirke. Hun var strålende glad, fordi, som hun sagde, "Gud har ført mig ud af mørket og ind i lyset hos Jesus. Før var jeg bundet af djævelen, men nu er jeg sat fri i Kristus og jeg har kun ét ønske: at tjene ham".

Og så fortsatte hun med at feje.

Sådan kan vi alle blive fyldt med Guds kærlighed og blive et lys, der hvor vi færdes. Hvis vi virkelig lever det liv ud, som Kristus kan give os, vil vi få et indholdsrigt liv, og mennesker, der oplever stress, lavt selvværd, depression, håbløshed, sygdom mv., kan møde lyset og livet og



få hjælp til at komme ud af mørket. Når Gud er hos os, kan vi holde ud i onde dage, og vi er ikke ladet alene tilbage.

Derfor vil vi gerne opfordre alle til at søge kirken og til at praktisere næstekærligheden i hverdagen. Det giver mening og håb for fremtiden! Lad os begynde i det små. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle!

Lilian og Ove Mølgaard

KLUMMESKRIBENTER

KVAGLUND KIRKE

Kvaglundparken 18
6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 10 66
E-mail: info@kvaglundkirke.dk
www.kvaglundkirke.dk

KIRKEN ER ÅBEN:

Mandag - torsdag mellem kl. 9.00 og 16.00.
Fredag er kirken åben mellem kl. 9.00 og 13.00.

Der er gudstjeneste hver søndag kl. 10.30,
med mindre andet er planlagt.

LAYOUT

Henrik Engedal
www.engedal.it

FOTOS

Gert Lorenzen Balle &
Marianne Muff Førrisdahl

Frivillighed er grundstenen



”Jamen det er jo dejligt at være frivillig!”

Gerda Christensen har sunget med i Kvaglund Kirkes Seniorkor siden starten i 2007 og sidder nu og nyder en kop kirkekaffe efter gudstjenesten, hvor jeg får lov til at stille hende et par spørgsmål om, hvorfor hun er frivillig i kirken.

”Til at starte med var det Jens Fischer, der stod for det, men efter 3 måneder sagde han, at han meget gerne ville have, at det var frivillige, der trak det frem. Vi står selv for alt med koret nu, og vi er 25 medlemmer, der er utroligt glade for at være med”.

Vi har spurgt et lille udpluk af de frivillige i kirken om, hvorfor de gør det – er frivillige altså. Og det bliver hurtigt tydeligt, at det handler om noget, der er større end os selv. Om at være noget for andre, at bidrage til et fællesskab men også i høj grad at være en del af et fællesskab.

Frivillige skaber liv i kirken

Cirka 100 frivillige har en nøgle til Kvaglund Kirke, så de kan komme og gå uden at være afhængige af kirkens faste personale.

”Hvis man ikke har en nøgle, så kan man ikke føle det samme ejerskab”, siger menighedsrådsformand Karin Blok. I 32 år har hun haft sin gang i kirken som frivillig og som medlem



Øverst fra venstre:
Inge Skjølstrup,
Gerda Christensen,
Tom Eriksen, Edel
Eriksen og Karin
Blok

af menighedsrådet.

”Jeg anede ikke, hvad det var for en verden, jeg gik ind i, men jeg ville gerne have mere liv i kirken”, siger hun om sit mangeårige virke. Og det må siges at være lykkedes.

Edel Eriksen er en af de frivillige, som netop har hjulpet ved gudstjenesten.

”Jeg har været frivillig al den tid, jeg har kommet herude på forskellige fronter”, siger hun.

”Jeg vil gerne være en del af kirken og jeg vil gerne være mere end en tilskuere og jeg vil gerne hjælpe”.

Mange vil gerne hjælpe

Men hvordan bliver man så frivillig i kirken, hvis man har lyst til at hjælpe til med noget?

Tom Eriksen siger: ”Nogen ting er fordi man bliver spurgt og andre ting er fordi man tænker, det her

kunne der godt være brug for.”

Tom er bl.a. med i styregruppen for Tværkulturelt Center og oversætter til engelsk ved gudstjenesterne.

Inge Skjølstrup, som er sogne diakon i kirken, møder mange, der kommer ind og spørger: ‘Er der ikke noget, jeg kan hjælpe med?’

Til juleaften i kirken var 12 frivillige med til at skabe en god juleaften for de ca. 60 tilmeldte. Og her måtte Inge sige nej til nogen, der gerne ville være frivillige hjælpere, fordi der simpelthen var for mange, der gerne ville hjælpe til.

Inge siger: ”Der er rigtig meget, der ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde frivillige. Der er også andre kirker, der arbejder meget med frivillighed, men her i kirken er det ligesom grundstenen for, at tingene hænger sammen”.

Af Marianne Muff Førrisdahl

Aktuelle arrangementer - kom og vær med!

STILLEGUDSTJENESTE I KVAGLUND KIRKE

Onsdag d. 3. februar kl. 19.30. Aftengudstjeneste med tid til stilhed og eftertænkning i anledning af kyndelmisse. Kom og lad tankerne hvile for en tid, find ro til stilhed og til bøn. Der vil være en kort prædiken. Alle er velkomne.

FASTELAVNSFEST

Efter gudstjenesten d. 7. februar slår vi katten af tønden, spiser fastelavnsboller og kårer årets flotteste udklædning. Kom også gerne udklædt til fastelavngudstjenesten inden (kl. 10.30).

KVINDEFEST

11. marts kl. 18.00 til 21.00 er der en international aften kun for kvinder. Aftenen program er: spisning, musik og dans. Medbring en ret mad til festen og kom i festtøj, gerne fra dit hjemland.

SKÆRTORSDAGS PÅSKEMÅLTID

24. marts kl. 18.00. Velkommen til det traditionsrige påskemåltid, som jøderne fejrer hvert år til påske, og som dannede rammen om Jesu sidste nadver med sine disciple. Tilmelding til jakobni@gmail.com senest d. 17. marts af hensyn til madlavning.

GOSPELGUDSTJENESTE

3. april kl. 10.30. Kvaglund Kirkes 100 mand store gospelkor medvirker ved gudstjenesten. Kom og lad dig smitte af de glade sange og det glade budskab.

GOSPELKIDS I GANG IGEN

Hver ONSDAG kl. 16-17. For alle børn fra 0-4 klasse. Sang, musik og dans med gang i. Vi synger, leger, danser, lærer musikord, optræder i kirken.



Kvaglund Kirke har noget, vi kalder en Tirsdagscafé. Det foregår hver tirsdag fra kl. 14.30 til ca. kl. 16. Her er skiftevis foredrag, højskolesang og hyggeeftermiddage.

Formålet med Tirsdagscaféen er at nå ud til mange mennesker med gode oplevelser, også mennesker, der ikke i første omgang er specielt interesserede i det kirkelige, men bare gerne vil have nogle kulturelle oplevelser og et hyggeligt fællesskab.

Vi kan se, at de, der kommer, tilhører den mere modne del af befolkningen, og man er i hvert fald nødt til at have fri fra arbejde tirsdag eftermiddag efter 14.30 for at kunne deltage.

Nogle personer har ansvaret for højskolesangen, andre har ansvaret for hyggeeftermiddagene. Vi er en gruppe mennesker,

der står for planlægning og udvikling af foredragene, skaffe foredragsholdere og bage kage til kaffen.

En foredragseftermiddag begynder med et par salmer eller sange og læsning af næste søndags evangelium. Det er blevet en tradition.

Foredragene er meget forskellige. I det kommende halve år har vi følgende foredrag:

19. jan.: Arne Mårup: Harry Potter og kristendommen

2. feb.: Dennis Voss Stensgaard: Gadepræst i Esbjerg

23. feb.: Jørgen Dieckmann Rasmussen: Kongensgades historie

8. marts: Judit Nielsen: Mit kønne og spændende Ungarn

29. marts: Flemming Riishøj: Sprogø, de farlige kvinders ø

12. april: Lilian Davidsen:

**Om at gøre en forskel i landet
Gambia**

**26. april: Jørn Munksgaard:
Carl Nielsen i ord og toner**

10. maj: Karen Baungaard: Et liv med fritidspolitik, arbejde og familie

Vi slutter forårssæsonen 7. juni med en udflugt til Olsens Paradis i Vejrup.

Som man kan se, er det mange forskellige mennesker, man kan høre holde foredrag, så kom og nyd et hyggeligt fællesskab, hvor man også kan få nye venner. Vi er i hvert fald selv blevet klogere på mange ting og har fået nye venner. *Se mere på*

www.kvaglundkirke.dk

Karin Skjøth og Anna-Grethe Østergaard



Hvad tager du med fra Kvaglund kirkes menighedstur til Israel i efteråret?



- Der skal virkelig prioriteres, for jeg fik så meget med. Det jeg særligt vil tage frem er den kristne kirkes mangfoldighed. Dem der var med på turen var mennesker med tilknytning til Kvaglund Kirke. Det er ikke en ens tilknytning vi har. Nogen har deltaget i gudstjenester og andre samlinger i Kvaglund Kirke igennem kort eller længere tid. En familie var med, fordi de var blevet gift i kirken. Vi var alt fra præster, pensionister og skoleelever til politifolk. Der var børn, unge, voksne og – ja ældre som mig. Nogen af os tror på Gud på en måde, andre på en anden måde. Fælles er det, at det er Gud, som han åbenbares i bibelen, vi tror på.

Vi oplevede steder sammen, hvor Jesus virkelig har gået rundt for ca. 2.000 år siden. Netop vores forskellighed gjorde turen så fantastisk. Gennem besøg på steder vi kender fra bibelen, oplæsninger fra bibelen der passede til stederne, samtaler om hvad stederne lige sagde mig, fik vi snakket om vores tro.

Gud skabte os så herligt forskellige. På trods af det kan vi samles i den kristne kirke og stå ligeværdige med hinanden over for den Gud der skabte os. Gud skabte os til fællesskab med hinanden. Det nød jeg i fulde drag på turen – og tog det med hjem.

Tom Eriksen



- For mig var det særligt mødet med de lokale, der gjorde et dybt indtryk. I Betlehem mødte vi kristne palæstinensere, som arbejder med forsoning på et helt hverdagsnært plan. Det var stærkt at høre dem fortælle om i et område, hvor gaden flød med glaskugler, sten og andet kasteskyts, og tåregassen fra dagen før hang i luften. Et møde med et ganske andet Betlehem end det juleglansbillede, der ellers klæber til min fantasi. Jeg blev mindet om, hvor central en plads forsoning har i vores kristne tro.

På den anden side af muren, i Jerusalem, gav det stof til eftertanke at fejre sabbatsmåltid hos en messiansk jøde og få lidt indblik i teksterne og traditionerne, der knytter sig til sådan et måltid. Jeg blev helt glad for, at Gud har opfundet det med hviledagen, og jeg tror, at jeg for fremtiden vil sætte endnu større pris på at måtte slappe af og holde søndag med gudstjenestefejring og samvær med mennesker, jeg holder af.

Ingrid Jacobsen

På besøg hos en Nydansker



Er nydanskere virkelig så anderledes end andre danskere? Er det så meget anderledes at være i deres hjem end vores? Hvis man som jeg, før jeg blev ansat her i Kvaglund, ikke kender noget særligt til det nydanske, kan det være meget svært at vide, hvad man skal tro. Man hører så meget forskelligt rundt omkring.

At komme hjem til en udenlandsk familie er ganske rigtigt anderledes end at komme hjem til en dansk familie, men måske ikke på den måde man lige regner med.

Man forventer måske, at hele hjemmet er indrettet anderledes, og at det er som at træde ind i en anden verden. Men sådan er det slet ikke. Når jeg er trådt ind i et hjem hos en nydansk familie, er jeg blevet overrasket over, hvor meget deres hjem ligner vores.

Man kommer ind i en gang til overtøjet, hvorefter man bevæger sig ind i en stue med sofa og fjernsyn og det, man ellers er vant til at se i en stue. Nogle udlændinge har dog pyntet deres hjem på en lidt anden måde end det, jeg er vant til.

Én havde vægklistermærker med blomster på ud over hele stuen, og mange har gardiner, der er en del mere farvestrålende end vores, men det hele er stilfuldt og hyggeligt.

Stor gæstfrihed

En ting, der går igen i de fleste nydanske hjem, er, at de er utrolig ivrige efter at tilbyde noget at spise og drikke. Der bliver tilbudt kaffe, the, saft og juice, hvorefter



Gammeldanskeren Sofie (th.) sammen med nydanskeren Thao fra Vietnam

der bliver stillet noget spiseligt frem også. Her er der en stor forskel fra de danske hjem, hvor du måske bliver tilbudt en bolle eller et stykke kage.

I de udenlandske hjem kommer der alverdens hjemmelavede kiks og småkager frem, der bliver skåret frugt ud, og af og til bliver der endda serveret en ret med ris og grøntsager, selvom det er midt på eftermiddagen.

Derfor er det også utrolig upraktisk ikke at bryde sig om hverken kaffe eller the, når man er på besøg hos en nydansker. De er ikke tilfredse med bare at

give dig et glas vand. Du bliver spurgt gentagne gange, om du ikke alligevel vil have noget kaffe.

Når du så har drukket halvdelen af vandet, skynder de sig ud for at fylde det op til randen igen, så du ikke føler, at du mangler noget. Gæstfriheden fejler intet!

Én ting er i hvert fald sikkert: Jeg har kun mødt smil og venlighed, når jeg har besøgt nydanskere i deres hjem.

Af Sofie Bødtker,
volontør ved Folkekirkens
Tværkulturelle Center i Ribe Stift

GUDSTJENESTER

I KVAGLUND KIRKE

FEBRUAR

7. februar kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	Fastelavn
14. februar kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	1. søndag i fasten
21. februar kl. 10.30	Georg Græsholt	2. søndag i fasten
28. februar kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	3. søndag i fasten

MARTS

6. marts kl. 10.30	Georg Græsholt	Midfaste
13. marts kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	Mariæ Bebudelse
20. marts kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	Palmesøndag
24. marts kl. 18.00	Jakob Wilms Nielsen	Skærsøndag
25. marts kl. 10.30	Georg Græsholt	Langfredag
27. marts kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	Påskedag
28. marts kl. 10.30	Georg Græsholt	2. påskedag

APRIL

3. april kl 10.30	Jakob Wilms Nielsen	1. søndag efter påske
10. april kl 10.30	Georg Græsholt	2. søndag efter påske
17. april kl 10.30	Jakob Wilms Nielsen	3. søndag efter påske
22. april kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	St. Bededag
<i>Konfirmation</i>		
24. april kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	4. søndag efter påske

MAJ

1. maj kl 10.30	Georg Græsholt	5. søndag efter påske
5. maj kl. 10.30	Jakob Wilms Nielsen	Kristi Himmelfarts dag

Find Kvaglund Kirke og følg med i alt det spændende, der sker!

facebook

Instagram

Periscope

Google+